

Preview van de Draken Cursus

Draken aan het woord:

Channeling

*Wij zijn hier om de Balans te herstellen
Om de Godsvonk in ieders Hart te Openen
En Gaia te helen van binnenuit
De overgang van lage naar hogere frequenties
Te begeleiden*

*We zijn hier niet om Ons op te dringen
Degene die Ons kennen
Zijn met Ons **Verbonden**
Door vele levens heen
Terug tot de Oorsprong*

*Er is een diepgaande connectie
Een Zielsherkenning
Een direct openen van het hartchakra
Daar waar Liefde vanuit de Ziel sijpelt
En je doordrenkt met vreugde*

*Het is niet dat Wij perse tot je willen spreken
We willen je alleen laten Voelen hoe het is
Om **waarlijk Vrij** te mogen zijn*

*De mens denkt te moeilijk
En het is 'het denken'
Wat voor blokkades heeft gezorgd
En vele trauma's op trauma's
Waar jullie jezelf dan gek mee maken*

Elk leven opnieuw!

*Nu is dit jullie taak
En jullie Zielendoel
Wij zijn er enkel om hen bij te staan
Die hulp willen **Ontvangen***

*Elk mens op deze Aarde
Kan de Aardse illusie ontstijgen
Maar het is niet voor iedereen weggelegd
En na het Ontwaken
Is er geen weg meer terug
Mede daarom is de Verankering noodzakelijk
Om verder te groeien
Anders kan men letterlijk gek worden
En in niemandsland terecht komen*

*Velen van jullie zijn Starseeds
Oude Zielen
En willen Hier niet zijn
Op je liefdevolle Moeder Aarde
Zij; die je elke dag voedt
Maar hoe kun je je Oorsprong ontkennen
Als je Haar niet liefhebt
Dan houd je ook niet oprecht van jezelf
Je bent deel van Haar
Net zoals je deel bent van de Sterren
En de Oerbron energie*

*We zijn er niet om sprookjes te verkopen
De toekomst te voorspellen
Of alle stenen voor je voeten weg te rollen
Maar weet wel dat je Koestering kunt Ontvangen
Ware Liefde en Heling*

Mist je je op de juiste frequentie bevind om te Ontvangen;

Te Aanvaarden

*Wat al je **Geboorterecht** is*

Je hoeft Ons niet goed te kunnen 'verstaan'

Om met Ons samen te werken

Alle begin is moeilijk

Maar begin tenminste

Actie ondernemen is alles wat men nodig heeft

Om verder te groeien

Met de nodige pauzes

Rust momenten

Om het geleerde

Alle Kennis

IN te laten dalen

Je hoeft niet constant 'aan' te staan

Want ook dan kan het spirituele

Een vlucht worden uit de realiteit

Die te zwaar voor je is, om te handelen

'Verbeter de wereld, begin bij jezelf'

Is Ons motto

En dit is uiteindelijk alles wat jij zélf kunt doen

Om te Ontwaken

Te helen, en uiteindelijk anderen te helpen

Ware Zelfliefde

Is ál je emoties te aanvaarden

Opdat je IN jezelf kunt duiken

En alle dimensies in jezelf mag ontdekken

En Liefde tot een hoger niveau

Mag gaan ervaren

*Telkens lagen afpellen
Tot je bij je Gouden kern komt
Daar waar je hart en Ziel samensmelten
En Verenigd worden tot Al-wat-Is*

De Draken

4.5 Channeling Kristallen Draak

Liefdevol Sterrenkind,

*Ik ben de Kristallen Draak
Mijn uitstraling is van puur wit transparant kristal
En Ik beweeg Mij
Door vele Universa
Verschillende Sterrenstelsels
En bereik het Licht in jouw Hart en Ziel*

*Ik ben de Kristallen Draak
Die je laat voelen wat je **Waard** bent
Die je een kraakheldere Spiegel voorhoudt
Je laat voelen
Wat je nog nooit gevoeld hebt*

*Ik ben er om je te her-inneren aan je Puurheid;
Je **Zuiverheid**
En dat je jezelf niet langer hoeft af te straffen
Je niet hoeft te verstoppen
Onder de stoflagen
En je Ware Zelf mag laten strálen*

*Ik ben de Kristallen Draak
En Ik omvat alle regenboogkleuren
Waarmee Ik jouw hart mag verwarmen*

*En je chakra's laat oplichten;
Eén voor één,
Tot zij gezuiverd en geheeld zijn*

*Ik verbind Mij met alle kristallen
In deze wereld en daarbuiten
En laat het Innerlijke Licht Ontwaken
En in de juiste timing
Zal zij schijnen
Op het juiste moment
Zal ze tot je spreken*

*Vertrouw op het gevoel in je hart
Je intuïtie wat tot je spreekt
En dan zul je samen met Mij
De juiste kristallen aantrekken
Mogen verzorgen en jezelf mogen helen*

*Er is een diepgaande
Liefdevolle samenwerking
Tussen Mij en alle kristallen
En dit is wat Ik wens voor de Aarde:*

*Een Ontwaking vanuit het Harts Bewustzijn
Een Openheid om te leren en groeien
Inzichten om verder te kijken dan de aardse realiteit
En grote zorg en Liefde voor Moeder Aarde*

*Ik ben de Kristallen Draak
En Ik verenig Mij met Al Wat Is
Ik ben niets meer of minder dan jij
Wij zijn Eén
In het Gouden Hart
Van de Oerbron*

*Open je ogen
Open je Hart
En Volg de Roep van je Ziel*

*Kristallen zijn je beste
Meest trouwe vrienden*

*In Sereniteit,
Zuivering, Heling
En Transparantie*

Ben Ik de Kristallen Draak

Waarom kunnen de Draken goed helpen karma te doorbreken?

Draken werken heel erg to the point. Waar Engelen zeer liefdevol en zachtjes, subtiel te werk gaan, zijn Draken altijd heel erg direct. Natuurlijk zijn zij ook liefdevol, en zacht in energie, maar zij zijn geen mens op Aarde, ze zijn ook nooit mens geweest. Ze kijken anders naar zaken dan wij, ze vinden het vaak vreemd, dat we onszelf zo in de weg kunnen zitten.

Ze komen dan met hun Waarheid en spiegel, waarvan je soms denkt: 'Het kan niet zó simpel zijn!', maar het klopt elke keer weer helemaal. Je kunt dan alleen maar glimlachen en dankbaar zijn, voor de simpele Wijsheden die zij schenken.

Ze tonen je een ander perspectief, omdat ze geen menselijke emoties hebben, kunnen ze ons dus zeer goed begeleiden.

Natuurlijk zijn Engelen in de kern ook pure Liefdesenergie en zeer nuttig om mee samen te werken. Maar Engelen en Draken werken ook vaak samen, en zeker als je een connectie hebt met beiden. Zo is Aartsengel Michaël ook zeer krachtig met het doorbreken van karma, en koordjes losmaken.

De Draken zijn verbonden met de eeuwenoude magie van de Aarde, lang voordat er religies bestonden, waren zij er al. De magie van lang vervlogen tijden, waar elke oude Ziel wel eens naar terug verlangt.

Wat Zij ons leren is dat de mens vele levens heeft gehad, en soms moet je die levens zien als een computerspel, je bent gestorven maar bent opnieuw in leven en nu mag je van je fouten geleerd hebben, en het opnieuw doen. Alleen heb je de herinneringen niet altijd (velen ook wel, of gedeeltelijk). De kunst is om het dan anders aan te gaan pakken.

Maar de basis is zoals altijd in dit leven op Aarde: Zelf-liefde. Zonder deze basis, kan er werkelijk **niks** geheeld worden.

Nu kennen we allemaal wel die healings, van zo snel mogelijk karma inlossen en dit of dat, het is ook wel ergens een hype natuurlijk. Maar de enige manier om karma in te lossen, is om dwars door je emoties heen te gaan. Ze volledig te omarmen, er te laten **ZIJN**, ernaar te luisteren.

Dit kost tijd, inzet en discipline, iets wat maar weinig mensen hebben. Net zoals sommige deze cursus waarschijnlijk nooit af zullen maken. ☺

Alles moet tegenwoordig gemakkelijk zijn, en snel-snel gebeuren. En ondanks dat je in samenwerking met de Draken vrij snel karma kunt doorbreken, is er nooit een omweg. Die bestaat niet. En dat is natuurlijk niet wat mensen willen horen, en de Draken lachen daar hartelijk om. Want ze vinden ons soms ook wel wat vermakelijk. Maar kijken zeker niet op ons neer. Ze waarderen onze veerkracht, de enorme power, zoveel Liefde te geven en zo weinig zelfliefde, altijd op zoek naar goedkeuring, terwijl die enkel in jezelf te vinden is.

Ze kijken naar de Aarde, en observeren ons, zien hoe de brainwashing gaande is, hoe men nep levens leidt op social media, hoe filters geplaatst worden omdat mensen niet meer zichzelf durven te zijn. Het is voor hen onbegrijpelijk, en tegelijkertijd voelen zij de onzekerheid, het diepe verdriet wat erachter schuilt, om zo graag iemand anders te mogen zijn.

Als je in zou zien dat je al goed bent zoals je bent, met al je imperfecties, pas **dán** zul je Ontwaking, Overgave en Verlichting bereiken.

De Draken kunnen ons binnen enkele seconden scannen, en weten exact of wij klaar zijn voor het één of ander. Zij lezen onze blauwdruk en weten ook hoe snel iemand wel of niet kan gaan. En eerlijk is eerlijk, soms willen de Draken TĒ snel gaan, maar ook dat hoort bij wie zij zijn, en moeten wij ze even terugfluiten van 'hallo, even rust nu'. ☺

Ze zien welke koordjes er los geweekt mogen worden, maar ook altijd in samenwerking met ons Bewustzijn. Op het moment dat je vraagt om (familie)karma in te lossen, zul je dus altijd oude pijn tegen gaan komen, herinneringen uit dit leven, en vorige levens. Opnieuw en opnieuw, tot je het allemaal doorleefd hebt. En beetje bij beetje de koordjes losser worden.

Echt koordjes in één keer lossnijden gebeurt overigens zelden, er zijn wel grote opschoningen, maar alles gaat ook vanwege ons fysieke lichaam, in wat het aan kan, heel geleidelijk aan. Toch kan het al als een enorme opluchting voelen, als je die last niet meer met je meedraagt. Wat ik vaak bij de inwijdingen hoor, dat het dan ineens erg 'koud' aanvoelt, omdat al die last ineens weggehaald is.

Dat is weggehaald mét jouw toestemming, met jouw intentie, omdat je er Klaar voor was. Dus wordt nooit kwaad op de Draken als het je niet snel genoeg gaat.

5.3 De Draken zelf aan het woord over karma

Wij zijn de Karma Draken, en helpen de mensheid naar een hoger Bewustzijnsniveau door karma te doorbreken. Ieder in zijn eigen tempo.

De mens ziet karma als een straf, er is altijd een diep verzet vanuit het aardse ik-je, zodra het beseft zich aandient, dat zij als Ziel hier zélf voor gekozen hebben. Dit is echter niet nuttig, omdat het een gevoel van machteloosheid teweeg brengt, die je nog verder van je Zielen Pad afbrengt.

De Ziel weet wat zijn lessen zijn, die hij door zijn levens heen wil leren. Maar de aarde mens kan dit onmogelijk bevatten. De Ziel heeft

letterlijk eeuwen de tijd om lessen te leren, en de mens heeft haast. Veel haast, want het moet allemaal in DIT leven gebeuren.

Wat als wij jullie zeggen, dat alles zich tegelijkertijd afspeelt, en dat er zoveel dimensies zijn. Natuurlijk weten jullie dit al, maar begrijp je ook de diepgang hiervan?

Dat je toekomstige Galactische Zelf je al kan helpen dit karma te doorbreken. Je kan laten zien dat er eigenlijk helemaal geen waar karma is, enkel levenslessen.

Op het moment dat je inziet dat je niet langer slaaf hoeft te zijn van je gekozen karma, pas dan kun je het doorbreken. Je mag als mens hulpmiddelen gebruiken, maar er nimmer afhankelijk van raken. Wij Draken zullen een ieder zijn eigen Verantwoordelijkheid direct terug geven, of Weerspiegelen, omdat dit onze Taak is, vanuit Onvoorwaardelijke Liefde, maar bovenal vanuit Waarheid.

Wijze woorden, zijn niet mooi, maar vaak zo simpel, er is ineens een 'aha-moment', het kwartje wat valt. En zodra dat gebeurt, is er ook geen weg meer terug!

De Ontwaking heeft zichzelf in gang gezet. En ja, voor sommige Zielen duurt deze Ontwaking misschien wel vele levens, of duizenden jaren. Maar dit maakt niet uit. Je hebt niet alleen hier geleefd, maar in vele dimensies en op andere planeten.

*Sommige van jullie Starseeds denken dat andere planeten alleen maar goed, liefdevol en zuiver zijn, maar 'zo Boven, zo beneden' en overal is er wel wat. Tuurlijk bestaan deze dimensies wel degelijk! Maar niet alles is goud wat er blinkt. Mede daarom is het zo belangrijk om je emoties te begrijpen, ze te doorleven, maar vooral, ze in **JOUW VOORDEEL** te gebruiken.*

*Wij bedoelen hiermee dat **dit** de kracht is van de Aarde mens. Jullie kracht is jullie emoties. Jullie Innerlijke Vuur; de Godsvonk kan alleen maar Ontwaken, door eerst boos te zijn, verontwaardigd, om vervolgens een ander Pad te bewandelen.*

Veel "lichtwerkers" zijn hier fel tegen. Boos zijn is letterlijk uit den boze, haha! Maar waarom heeft de aarde mens boosheid mee gekregen? Om boven zijn boosheid uit te stijgen en in te zien, dat er nog een andere, hogere wereld is. Een Hogere Versie van zichzelf om naartoe te werken.

Een mens zal slaaf blijven tot hij verder kijkt; verder leert. Elke Heilige op Aarde zal je leren dat er altijd boosheid is, voordat de Inzichten indalen. Het hoort erbij. Het ego moet eerst uitrazen, voordat de Innerlijke Stilte en Al-Wetendheid het over kan nemen.

*Wij Karma Draken zijn zeer geïnteresseerd in de mensheid en zien hun Passie, hun **Innerlijk Vuur** oplaaien, als een prachtige gouden vlam, die Ontwaakt. Direct zijn Wij er, om ze bij te staan. Om het gouden vuur, in goede banen te leiden.*

Mensen die geen emoties meer ervaren, of pretenderen dat zij ze niet hebben, zullen bijna altijd liegen. Ofwel ze zijn zo afgevlakt, zo cynisch en verhard, of ze zijn hun passie voor het leven zélf verloren. Zij hebben dan geen stralende ogen meer, geen humor of zelfspot.

Waarom wordt de Aarde mens ontroerd door kinderzielen. Omdat zij de wereld bekijken vanuit heldere ogen, leergierig zijn, ze zijn ontwapenend, ze ontroeren ons. Ze leren elke dag, en twijfelen er niet aan dat wát zij nog niet kunnen, snel zullen leren.

Als je dit gedeelte van je innerlijke kind kwijt raakt, dan is er geen Ontwaking meer, en al zeker geen Verlichting, zoals vele wél zichzelf willen wijs maken. Hoe verlicht zij wel niet zijn, met al hun papiertjes

op zak. Maar ook dat is een vorm van Vol-wassen worden, en ja, het hoort erbij. Bij het groeiproces van de mensheid, die leert met vallen en opstaan, zoals het altijd bedoeld is.

Karma is niks anders dan een aaneenschakeling van lessen die geleerd mogen worden. Maar jij en alleen jij bepaalt hoe snel je wilt gaan. Hoe meer je het wilt afdwingen vanuit je ego: "ik móet", hoe moeilijker het zal zijn.

"Waarom ik?!"

Dit is de vraag die werkelijk iedereen zichzelf stelt op Aarde. Deze vorm van slachtofferrol en ego is ook noodzakelijk om verder te groeien. Je zult nooit een bevredigend antwoord krijgen op 'waarom', omdat het een energie is vanuit angst, ego en onzekerheid.

Omdat je bang bent dat je de kracht niet meer bezit om je leven te veranderen. Alsof je overgeleverd zou zijn aan een of andere donkere macht, die over jouw leven beslist. Sommige mensen geloven hier zo heilig in, dat ze hun eigen angst elke dag weer waarmaken, en dan komen ze in een psychose terecht, met vreselijke angststoornissen.

Zodra je je angsten met beiden handen aangrijpt en zegt "Ik ga er iets aan doen, ik weet nog niet wat, maar ik ga ervoor!"

Dan verandert de energie direct. Je bent bezig met magie. Door de eerste stap te zetten, komt er een energie in beweging; **ACTIE!** Actie is wat er telkens ontbreekt, want het slachtoffer zal nooit actie ondernemen. Het ego blijft liever vastzitten.

Door de ene voet voor de andere te zetten, jezelf in het diepe te gooien en niet weten wat komen gaat, maar Vertrouwen te hebben in je eigen kunnen. Bewerkstellig je een diepe Innerlijke Magie, die weer tot leven gewekt mag worden. De magie en geloof van een kind, zoals ze ook wel zeggen.

Mensen zeggen liever:

“Ik wacht af tot mijn leven magisch beter wordt, de prins op het witte paard mij komt redden, of de aliens”.

Het gaat niet gebeuren, dat is niet waarom je hier bent. Als je de macht buiten jezelf blijft leggen, heb je de les van Zelfverwezenlijking nog niet geleerd.

Let wel, het is normaal om soms vreselijke heimwee te hebben naar een wereld buiten deze. Naar een wereld van magie, Onvoorwaardelijke Liefde en Overgave. Maar die wereld bestaat al in het Hier en Nu, en je kunt er binnen 1 seconde instappen.

Je kunt het wellicht nog niet continu vasthouden, maar enkele seconden in een wereld vol Overgave, kan al bergen verzetten op het juiste moment.

Let goed op de Leraren die op je Pad worden gezet. Zij die jou het meest triggeren, pijn doen of de Waarheid spreken, zijn je leraar op dat moment. Ze leren je hoe er met jou om gegaan mag worden, en welke fouten je niet opnieuw wilt maken.

Je bent hier gekomen om lessen te leren en je moet jezelf belonen voor de progressie je al gemaakt hebt. Als je jezelf blijft afstraffen, en blijft herhalen dat je nog steeds niet ‘goed genoeg’ bent, dan zal die magie ook in werking gesteld worden. En voel je jezelf terugvallen. Dit is hoe depressie ook werkt.

Een mens heeft ontspanning nodig, aarding, er moet goed voor het aardse lichaam, en de geest gezorgd worden. Als iets uit balans is, moet het hersteld worden.

Zoek daar je eigen methodes voor. En laat je helpen, schaam je niet om je te laten helpen. Het vergt moed, en hoe meer je je laat helpen door anderen, hoe meer de energie door zal stromen, en hoe krachtiger jouw Zelfliefde wordt.

Natuurlijk mag je selectief blijven in wie je wel of niet vertrouwt, omdat niet iedereen even zuiver bezig is. Maar je onderbuikgevoel zal nooit tegen jou liegen, je weet altijd of het goed is, of niet.

*Mocht het eerst goed voelen, en later niet meer, dan ben je die persoon **Ontgroeid** en ga je simpelweg verder. Je hoeft niet trouw te blijven aan iedereen, je **MAG** je eigen weg gaan. Net zoals anderen hun eigen weg mogen gaan, en jou ook los mogen laten. Het is allemaal Vrije Wil.*

6.1 Draken Channeling over Zelf-Meesterschap

Zelf-Meesterschap

*Geliefde Aarde Ziel,
Hoe lang verlang je al
Naar Verlichting en Zelf-Meesterschap
Om volledig **IN** je eigen kracht te staan
Te weten, vóelen dat je dit **Waard** bent*

*Er is geen andere weg tot Zelf-Meesterschap
Dan ervaring, iedere dag weer
Door de pijn heen werken,
Alle emoties tot in de diepste cellen
Van je Wezen te ervaren,
Ze er gewoon te laten Zijn
Eens **STIL** te worden
In die emotie
En te ervaren wat dit met jou doet*

*Ieder mens wil krachtig zijn
Maar er veelal geen moeite voor doen
Naarstig op zoek naar omwegen
Om de weg naar binnen te betreden*

*Te roepen dat je zo 'Authentiek' bent
Uniek in je soort
Heeft weinig te maken met
Waar Meesterschap
De Ware Meester zoekt geen aandacht op
Hoeft zichzelf niet op te hemelen
En doet alles puur en alleen voor zichzelf*

*Zodra er bevestiging of bewijsdrang bij komt kijken
Dan is het al geen Zuivere intentie meer
Dan nog is er iets IN jou
Wat zich moet opvullen met liefde, aandacht
En troost van buitenaf*

*Begrijp Ons niet verkeerd
Het IS menselijk
Om geaccepteerd te willen worden
Door je omgeving
Om samen te willen werken vanuit Groeps Bewustzijn*

*Echter heeft het niet altijd nut
Als de groep om je heen
Van een andere trilling is
Het is dan om aandacht smeken
Van iemand die het niet kan terug kan geven
Op Waardig Niveau*

*Het is jezelf constant kleiner maken dan je bent
Om je maar 'aan te passen'*

*Aan de grote massa
Wat je totaal geen voldoening
Of geluksgevoel geeft*

*Geluk is ook een aardse moment opname
Als je geen geluk kunt vinden in de kleine dingen
Als een prachtige vlinder in je tuin
Je kind die naar je glimlacht
Of je huisdier die je aan het lachen maakt
Als er geen **WARMTE** meer is in je Hart
Dan heeft het ook geen nut
Te verlangen naar méér*

*De **BASIS** is waar alles begint en opgebouwd moet worden
Maar het is geen populaire boodschap
Het liefst vliegt iedereen gelijk naar de Sterren
Om daar weg te zweven in werelden van
Magie, schoonheid, Liefde en Vrede*

*Echter is dit niet de realiteit
De aardse realiteit welteverstaan
Want ondanks dat zich vele dimensies
Zich tegelijkertijd afspelen
Zul je het Hier en Nu moeten doen;
Mogen Neerzetten
Jezelf mogen laten Strálen*

*Lukt dat op deze Aarde niet
Dan zal dat elders ook nooit volledig gaan lukken
Want dan is de Basis weggeslagen
En de Liefde niet Onvoorwaardelijk*

*Het is soms een harde Boodschap
Voor de Aarde mens*

Maar Wij zeggen dingen liever zoals ze zijn

*Dit is ook noodzakelijk
Om mensen wakker te schudden
Om ze te laten zien dat
Je te allen tijde je leven kunt veranderen
Maar wel moet beginnen bij jezelf
Je binnenste
Wat begint met je **emoties***

*Emoties zijn je grootste Leermeester
Je drijfveer in alles wat je doet
En neerzet op Aarde
Er bestaat niet zoiets als je emoties uitschakelen
Al wat je dan doet is ze onderdrukken
En ja, soms wel een leven (of eeuwen) lang
Dit geldt voor vele mensen op Aarde*

*Vele mensen op Aarde denken dat zij
Goed bezig zijn als zij zichzelf wegcijferen voor anderen
Voor hun geliefden
Voor hun baas of collega's
Echter heeft dat niks te maken met zelfliefde
Of Zelf-Meesterschap*

*Geen mens heeft ooit aan je gevraagd
Jezelf op te offeren tot je er fysiek en geestelijk
Aan onderdoor gaat*

*Dit is een afleiding, weer zo'n omweg
Van het ego
Denkende dat je het 'juiste' doet
Om vervolgens in de slachtofferrol te vervallen
En medelijden met jezelf te hebben*

*Als je deze Liefde niet Onvoorwaardelijk
Terug krijgt van anderen*

*Als je geeft met de intentie iets terug te krijgen
Dan zul je bedrogen uit komen*

*Let wel: Wij zijn van gelijkwaardigheid
En gelijkwaardige uitwisseling
Maar als je in je werk, je opoffert
Waar geen geld beloning tegenop kan
Dan doe je dit jezelf aan*

*Als je jezelf wegcijfert voor je kinderen
Omdat je dént dat het zo hoort
Of zij dat van je verlangen
Dan doe je dit ook jezelf aan*

*Kinderen zijn zeer flexibel en zelfstandig
Mits zij ook de juiste tools krijgen
Om die zelfstandigheid te bereiken
Dit is ook wat veel speelt nu op Aarde*

*De kinderen worden lang 'klein gehouden' door de ouders
Die willen ze beschermd opvoeden
Maar dit werkt allemaal niet
En uiteindelijk werkt het ook tegen je
Want geen mens is je bezit
En geen kind kan overal tegen beschermd worden
Aangezien elke Ziel Uniek is
En zijn eigen blauwdruk en Zielen lessen heeft
Is dat niet aan de ouders
Om te bepalen*

Misschien voelde jij je als kind

*In de steek gelaten
En dring je je hulp teveel op
Dat je eigen kinderen of omgeving
Zich verstikt voelt*

*Ga goed bij jezelf na wáárom je dit doet
Zijn zij wérkelijk zo hulpeloos zonder jou?
Of valt het eigenlijk best wel mee
En draait de wereld ook door
Zonder jouw inmenging?*

*Er zullen wat zaken fout gaan
Maar uiteindelijk wordt de Balans
Vroeg of laat
Wel weer hersteld
Dit is een belangrijk inzicht
Om te weten*

*Dat Opoffering niets oplevert
Behalve ellende, een laag zelfbeeld
En ernstige ziektes*

*Zelf-Meesterschap
Is jezelf in de ogen aankijken
Wérkelijk te zien wie je bent
Zonder daarbij enige bevestiging van anderen
Te hoeven vragen
Feedback vragen van tijd tot tijd
Met een gelijkgestemd individu
Is niet erg*

*Maar alles van een lager niveau dan jezelf
Zal teleurstelling opleveren
Niet omdat het niet is wat je wilde horen*

*Maar omdat geen mens je kan lezen
Buiten zijn eigen niveau*

*Wij zien de ware Spirituele Zielen
Die Ontwaken
Velen van hen bewandelen dit Pad niet eens
En sommige hebben nog nooit wat
Met spiritualiteit te maken gehad*

*Zij zijn de Ware Magiërs
Zo geboren
Met herinneringen uit vorige levens
Ze zijn nuchter, bescheiden
Leven in stilte
En niemand weet het van hen
Zij voelen niet de behoefte om naar buiten te treden*

*Er zijn Leiders nodig op deze Aarde
Om de mensheid wakker te schudden
Maar denk niet te min over jezelf*

*Als dit NIET jouw route is
Het is niet voor een ieder weggelegd
En elke Ziel spiegelt anderen
Bewust en onbewust
Gedurende je hele leven*

*Dát is Waar Meesterschap
Elke dag te leren
Met vallen en opstaan
En je opnieuw te Verheffen
Tot het Allerhoogste van je Ziel*

Niet omdat je dan beter bent dan een ander

*Of helemaal op het juiste Pad zit
Elk leven zal uit kronkelwegen bestaan
Omdat niemand weet wat er om de hoek op hen wacht*

*Maar zodra je die Sprong in het diepe hebt genomen
Dan zullen er magische synchroniciteiten
Gaan plaatsvinden*

*Dan zal het juiste Pad zich ontvouwen
En hoef je totaal geen moeite te doen
Om dichtbij jezelf te blijven*

*Er is dan geen andere weg
Dan de weg naar binnen
Dwars door dat prachtige Hart van je
De diepte en lagen te mogen Ervaren
En je ermee te mogen Vereenzelvigen*

*Er is niets mooiers
Dan een Ziel die in stilte Ontwaakt
Maar het hart wat voor Ons zo Zuiver zingt
Dat Wij ons ertoe aangetrokken voelen
En weten*

*Deze Ontwaakte Ziel
Mag nóg meer begeleiding krijgen
Die is Klaar om te **Ontvangen***

*Door het lezen van de woorden
De energie achter deze woorden
En de Onvoorwaardelijke Liefde
Vanuit de Oerbron
Zul je begrijpen wáár het werkelijk om draait*

Zelf-Meesterschap is de Roep van je Ziel mogen volgen

*Maar daarvoor moet vaak eerst
Ruis verwijderd worden*

*Opoffering is funest
En zal je niet helpen naar deze Ontwaking
Maar toch is zij een belangrijk onderdeel
Om te weten, te **ERVAREN**
Dat dit niet langer jouw weg meer is
Zonder yin, geen yang
Het hoort er allemaal bij*

*Er is geen veroordeling
Er is alleen maar Groei*

*Zelfs als je het nog niet ziet of voelt
Want dat besef komt altijd later pas
Na de voltooiing van het proces
Heb dus geduld met jezelf*

*Het enige wat je hoeft te doen
Is elke dag een stap te zetten op het Pad
Wat jou gelukkig maakt
De sprong te wagen
Opnieuw en opnieuw
Jezelf te verbazen
“Durf ik dit écht?!”*

*Verbaas jezelf
En zie in
Dat je nog zóveel meer aan kunt
Dan je ooit had gedacht*

*Je bent een Magisch Wezen
Die zijn of haar eigen Werkelijkheid creëert*

*Er is geen afstraffing
Enkel Liefde
En zodra je die switch kunt maken
Ben je bereid om te leren wat het inhoud
Om in de Overgave te gaan staan
Te Wéten
Dat erover je Gewaakt wordt
En dat jouw Pad al uitgestippeld is*

*Het enige wat je hoeft te doen
Is **GEEN VERZET** meer te hebben
Tegen de Overvloed van je Geboorterecht*

*Begrijp je dit
Dan Wéét je wie je bent
Een powerful Creator!*

*De Draken
In samenwerking met
Metatron en Melchizedek*

Einde gratis preview

Copyright Arlette
www.crystalwebshop.nl ©